

## Piratäventyret – vi räddar Kapten Jack

### Barnen hittar drakägget

Gåtorna som vi hittade på Eldsön tar vi med hem till förskolan. Peo sa att vi måste lösa rätta svaren på dem, få tre rätta siffror för att kunna hitta ägget. Så nästa gång Sagohjältarna träffas sätter vi oss i grupper och klurar tillsammans. Det är ganska knepiga gåtor... men alla kom fram till samma svar. Så vi tror att det är rätt.

1. 6 PIRATER HADE  
VARIT OLYDIGA OCH  
BLIVIT DÖMDA ATT GÅ  
PÅ PLANKAN. NÄR  
HÄLFTEN HADE GÅTT  
GICK PLANKAN AV!!! HUR  
MÅNGA PIRATER BLEV  
KVAR?

2. 4 PIRATER SKULLE UT  
OCH SEGLA. VARJE  
PIRAT FICK TA MED EN  
KOMPIS. HUR MÅNGA  
VAR DET PÅ SKEPPET DÅ?

3. 3 PIRATER HITTADE  
EN SKATT. I  
SKATTKISTAN FANNS 20  
GULDDUKATER SOM DE  
SKULLE DELA PÅ. DEN  
FÖRSTA PIRATEN TOG 9  
DUKATER, DEN ANDRE  
TOG 7 STYCKEN, HUR  
MÅNGA FICK DEN  
TREDJE?

En morgon är äpplet framme som rese-signal, och vi har fått ett nytt meddelande från Peo. Han skickar också en burk med sifferaxer, vi ska hitta och plocka ut de tre som betyder samma som siffrorna vi fick fram av gåtorna. Vi ska också räkna ihop summan av alla svaren, och komma ihåg den siffran. Så är vi redo för en resa till Eldsön igen.



Redan när vi kommit in igenom Sagoporten så hör vi Röda drakens gråt. Nu är vi inte rädda för henne, utan går fram till henne där hon står vid källan som hon tvingas att vakta. Vi får veta att Bellatrix har varit på ön igen, hon kom med sitt gäng och härjade. Troligtvis har hon satt ut nya fällor. Röda draken är nu ännu mer orolig för sitt lilla

drakbarn som snart ska kläckas. Hon har i panik sprungit runt och gräv och letat lite överallt på ön, stackarn. Vi försöker lugna henne med att vi har en plan, Peo gav oss instruktioner i sitt brev. Hon lugnar ner sig och verkar lita på oss. Så vi lämnar henne vid källan och fortsätter samma stig som sist. Vi ser att det är grävhögar lite överallt. Och snart så stöter vi på en fälla, "Plankan" den klarar vi smidigt. Vi är på väg till Mörka skogen, och strax kommer vi till gränsen som leder dit. Vi måste göra likadant som sist för att kunna passera...



De röda stenarna ligger i stubben och vi lägger dem återigen i storleksordning. Nu kan vi alla gå in i Mörka skogen. Här ska det finnas en uttorkad källa... barnen har en tanke om var det kan vara, de såg något sist. Vi hittar platsen. Därifrån ska vi mäta, lika många sabellängder som summan av svaren på gåtorna. Vi fick 3, 8, 4. Och det blir 15 längder har vi räknat ut. Men först ska vi lägga de rätta sifferaxerna på rad, så att förtrollningen kan brytas. Hoppas nu att vi valde ut de rätta.



Ok, då ska vi mäta 15 längder med sabeln för att hitta den rätta platsen. Det måste verkligen bli rätt, så vi inte gräver på fel ställe. Alla är koncentrerade på uppgiften och



det är spännande när vi börjar gräva. Efter några spadtag så skymtar vi något rött och runt! Vi gräver lite till och får fram ett ägg! Wow!

Ägget verkar inte vara kläckt ännu, vilken tur. Försiktigt får vi fram det ur jorden. Det blir tyst och andäktigt i skogen, det känns magiskt på något vis. Vi lyssnar och tycker oss höra ett svagt knackande... alla får hålla i ägget i tur och ordning. Det är tyngre än det ser ut att vara. Men det är ju en drakbebis därinne!



Innan vi lämnar Mörka skogen så tycker barnen att vi ska städa upp efter de slarviga piraternas fest. Bra tänkt Sagohjältarna. Efter det går vi ivriga stigen fram igen, och hoppsan där är en fälla "kanonkulan" Snabbt kryper barnen ihop som små bollar på marken. Hon kan inte lura oss den där Bellatrix.





Nuuuu vill barnen skynda allt de kan till Röda draken igen för att visa och lämna ägget! Vi hittar henne vid sin vanliga plats. Innan vi tar fram ägget så påminner vi henne om att hon faktiskt lovat oss något, om hon får sitt ägg så ska vi få den blå stenen som ligger i källan. Hon funderar en stund men så nickar hon... Vi tar fram ägget och Röda draken blir så glad så hon börjar hoppa. När vi överlämnar det till henne så pussar och kramar hon det under glada rop. Röda draken blir helt annorlunda nu. En glad drake!



Vi blir också glada av att se henne med sitt lilla drakägg, tänk vilken tur att det inte hunnit att kläckas. Efter en stund måste vi påminna om den blå stenen i källan, och att vi också behöver en skvätt av dess vatten. Röda draken som fortfarande är rädd för Bellatrix har en fundering om ifall hon kan få något av oss som skyddar henne. Ja såklart, hon kan få en av Mirandas skydds-stenar. Mäktiga Märnit klarar sig utan sin. Röda draken går till källan och plockar upp den blå stenen. Ååhh så vacker, det är Jacks sten som står för GLÄDJE. Draken fyller även den lilla flaskan åt oss. Så bra!



Nu är Röda draken på så bra humör, och bubblar på om allt möjligt. Det märks att hon saknar sina kompisar, den Gröna den Gula och den Svarta draken som flög iväg. Hon undrar vart de tog vägen. Om hon skickar en röksignal så kanske de förstår att de kan komma hem igen. Vi säger att vi kan en sång som handlar om drakarna, det tycker hon

är kul. Röda draken vill också att vi ska hälsa till Jack, hon hoppas att vi ska lyckas med att rädda honom så han kan komma tillbaka och vara Härskare igen. Ja det hoppas vi också, vi är nöjda med vårt uppdrag här på Eldsön.



Vi tar farväl av den Röda draken. Hon vill gosa med sitt ägg såklart. Man blir ju nyfiken på när det ska kläckas... Men nu vet vi att de är skyddade av Mirandas magi. Det är bra! Vi hoppas att hennes vänner kommer tillbaka snart. Så de kan fira jul ihop.

## Vi lämnar GLÄDJE-stenen till Kapten Jack

Innan vi tar jul-ledigt så vill vi resa och lämna stenen till Kapten Jack. Den blå stenen som ska sitta först i hans bälte, och som står för Glädje. Vi tänker att vi vill göra honom glad nu till jul och allt, så vi tar med några saker till honom. En skål med risgrynsgröt, en smörgås, salt och pizzakrydda. Det kan man väl ha nytta av på en öde ö tänker vi.



Det blåser och regnar när vi ger oss av, tänk om det blir storm här på de 7 haven. Resekortet leder oss till Ensliga ön, där Jack blir både glad och förvånad över att se oss igen. Landkrabbor kallar han oss, fast vi har våra piratnamn. Han berättar om hur han har det på ön, det verkar vara sig likt. Vattnet kokar när han närmar sig strandkanten, och han saknar sina pirater. Han vill inte sitta här på Ensliga ön, och veta att Bellatrix far omkring och låtsas att hon är Härskaren. Vi har ju en del att berätta för honom, om våra



äventyr på Eldsön. Jack lyssnar och blir imponerad. Han känner till drakarna. Så tar vi fram den blå stenen! Jack blir alldeles till sig av lycka. Åh Vad det känns roligt att få ge honom den. Det är den rätta stenen säger Jack, och vill sätta fast den i sitt bälte. Vi får hjälpa honom, han ser visst inte så bra med sitt enda öga...



Vi är alla så glada över att kunna ge honom den första stenen som står för GLÄDJE. Och vi berättar att vi har en plan tillsammans med Miranda om hur vi ska kunna hitta de andra också. Vi vet också att det går att få bort förbannelsen med det kokande vattnet, bara vi får vatten från alla öarna. Jack lyssnar och det ger honom hopp. Vi ger honom gröten, smörgåsen och kryddorna. Och så sjunger vi för honom, vår egen piratsång och en julsång. Så det blir riktigt glatt där på Ensliga ön!



Det är en mycket gladare Jack som vi nu tar farväl av. Han är glad för så mycket saker, han rabblar upp allt möjligt. Kanske den blå stenen gjorde honom extra glad... Vi önskar honom en God Jul och ger oss av hemåt igen.