

Äventyren i Sjölandia

Sagohjältarna på Ugglan och Trollet funderar på om de ska få fler uppdrag av Miranda... Ugglan Peo som fick flytta in till oss, är plötsligt borta. Han kan också ta sig igenom det magiska fönstret i vår hall till Sagovärlden. Är det något på gång tro...?

En dag när alla Sagohjältarna är samlade, så kommer äntligen Miranda. Så glada vi blir! Hon har något spännande att berätta... Det finns ett land i Sagovärlden som heter **Sjölandia**. Miranda har med sig en karta över landet. Runt den vackra sjön bor det olika varelser. Man kan se vad platserna heter på kartan. Där bor också en **prinsessa** som heter **Greta**. Miranda vill att vi ska resa till Sjölandia och prata med Greta. Det har nyligen blivit problem där. Vågar vi resa dit för att ta reda på mer...?



Det vill vi såklart, Sagohjältarna är sugna på mer Äventyr även om det kan kännas lite pirrigt. Den dagen vi ska resa skickar Miranda ett nytt resekort som ska ta oss till Sjölandia. Nu vet barnen hur det går till. Vi står i ring runt äpplet, ramsan och ljudet tar oss till Sagovärlden. Vi börjar gå med ögonen på skaft och efter en stund ser vi en Sagoport. Ingången till Sjölandia... Oj oj så spännande. En del barn är lite rädda, då får man hålla någon kompis hårt i handen eller krama om kraftstenen från Miranda som alla fick innan vi for. Vi kommer in igenom porten. Det är vinter här så det ser inte riktigt ut som på kartan men vi minns att **Gretas glänta** skulle ligga nära ingången. Vi rundar en hög gran och ser plötsligt något...



Vi ser ett bord med en prinsesstårta på. Och där är det någon också, en prinsessa minsann! Som ser aningen förvånad ut över att se oss. Hon ser snäll ut, och nu blir de som var lite rädda förut mest nyfikna istället." -Är du Greta" undrar vi, och tänk att det är det!



Vi berättar vilka vi är, och så berättar Greta om sig och Sjölandia. Hon är inte som andra prinsessor hon. Greta tycker inte om att bo i slott, hon campar hellre ute i skogen. Och hon vet väldigt mycket om hur man ska vara **rädd om naturen och vår miljö**. Hon är riktigt arg på alla som inte bryr sig om miljön, så hon reser runt och försöker tala folk och få tillrätta. Då flyger hon på sin drake, som hon själv har fångat och tämjt. Så modigt! Men just nu är det något tokigt som hänt här i Sjölandia. Det har flyttat in ett **Bäckamonster**. Han har satt sig i bäcken där vattnet rinner ut i deras vackra sjö, och smutsar ner och stoppar vattnet från att rinna. På nätterna går han omkring i Sjölandia

och skrämmer alla invånare. Greta är så arg på honom och skulle vilja tala honom tillrätta. Men det är något konstigt när hon ska gå till de olika platserna i Sjölandia. Det är som en osynlig mur som gör att hon inte kan komma längre. Nyss försökte hon gå till **Vättarnas skog** med det gick inte. Hmm... vi funderar tillsammans. Miranda sa till oss att



Peo hade spanat och sett Bäckamonstret hitta en **magisk kristallkula** som gjorde att han fick kontakt med **en ond Trollkarl**. Vi berättar detta för Greta och hon blir förskräckt. Om Bäckamonstret lär sig magi kan ju vad som helst hända.

Vi får också veta att Greta saknar **4 av sina käraste ägodelar**. Plötsligt var de borta och nu börjar hon misstänka att det är Bäckamonstret som tagit dem. Det är hennes **skridskor, svärd och tårtspade**. Stackars Greta, vi vill hjälpa henne att få dem tillbaka. Men det verkar krångligt det här med osynliga murar i Sjölandia. Vi säger till Greta att vi har någon som kan hjälpa oss med sådana saker, vi behöver kontakta Miranda. Det tycker Greta låter som en bra idé. Självt har hon lite annat att tänka på just nu. Hon ska nämligen iväg på en av sina resor som hon gör då och då, när hon kämpar för naturen och miljön. Då flyger hon på sin drake till olika ställen. Hon kan vara bestämd och sträng mot de som inte sköter sig det förstår vi, för hon ser riktigt arg ut när hon tänker på det. Sedan tar vi farväl av Greta, vi kommer tillbaka efter jul och hoppas att vi vet mer om hur vi ska göra då.