

Äventyren i Sjölandia

Greta får sina skridskor

Vi vill åka till Greta för att ge henne skridskorna, så vi blir mycket glada när vi snart får signal att resa. Det är en vacker solig dag i vår värld, och det är det i Sagovärlden också märker vi när vi följer resekortet. Nu vet vi hur porten ser ut, den är vackert blå... Framför porten stannar vi till och funderar på om Dragon (Gretas drake) är ute och flyger. Vi spanar uppåt himlen men ser ingenting.



Det tar lite tid innan alla kommit igenom porten. Vi hoppas att Greta är hemma idag. Hennes glänta ligger nära porten, på andra sidan av en stor gran. Så glada vi blir när vi hör en glad röst. Åh så fin hon är Greta, och så vackert det är här idag!



Nu har vi mycket att berätta, om hur det var i Vättarnas skog. Greta är så glad över att den osynliga muren till Vättarnas skog är borta. Nu har hon och Gammelvätten kunnat

träffas. Han har varit ute på isen på sjön och sett till att fiskarna fått mat. Ännu bättre vore det om alla kunde röra sig fritt i Sjölandia igen. Alverna i Dimmornas dal och Hippehopporna på Hippehoppornas äng är ju fortfarande instängda. Och Bäckamonstret går fortfarande omkring här i Sjölandia på nätterna.



Det känns fantastiskt roligt att få lämna skridskorna till Greta. Hon blir så glad! De luktar lite illa efter att ha legat nedgrävda så vi föreslår att hon kan tvätta dem i snön. Nu hoppas vi att vi kan hitta resten av hennes saker också. Det finns faktiskt något annat vi kan hjälpa henne med så länge. Hennes föräldrar (på slottet) tycker att hon borde äta mer grönsaker och inte bara prinsesstårta. Det kan man ju förstå. Vi ska komma på något som går att odla som hon kan ha i sin glänta. Och så önskar hon hjälp med att komma på en låt som hon kan tävla med på Tillsammans festen. Greta har hört Gammelvättens Vätte-rap och tycker den är jättebra. Jo visst vill vi hjälpa henne med att komma på något, vi ska fundera tillsammans. Vi tar farväl av Greta och tar oss ut genom den blå Sagoporten. När vi ser oss om så ser vi på långt håll hur Greta har börjat åka skridskor på sjön. Hon är mycket duktig, snurrar och far runt! Fast vi ser att hon glömde ta på sig hjälmen. Slarvmaja, det får vi påminna henne om nästa gång vi ses.